

7. Mag God me iets nieuws geven? [13:35]

- Keesjan vertelt over zijn worsteling om open te staan voor iets nieuws. Sta jij er voor open als God iets nieuws wil doen in je leven? Waarom wel/niet?
- Denk je dat God je iets nieuws zal geven als je er niet voor open staat? Waarom wel/niet?

8. Mijn gevoelens en mijn identiteit [16:38]

- Tegenwoordig zeggen veel mensen: 'Ik voel het dus ik ben het.' Keesjan gaat daar anders mee om. Hij zegt: 'Ik verbind mijn gevoelens niet aan mijn identiteit: ik **ben** niet een homo, maar een kind van God en ik **heb** homoseksuele gevoelens.' Keesjan benoemt dus een duidelijk verschil tussen gevoel en identiteit. Hoe zie jij dat?

9. God heeft iets in mij geactiveerd [19:07]

- Heb jij wel eens meegemaakt dat God jou voorbereidde op een verandering in jouw leven? Kun/wil je daar iets over vertellen?
- Soms geeft God een wonder op een bepaald *moment*, maar Hij lijkt vaker in ons leven te werken via een *proces*. Denk je dat we in zo'n veranderingsproces ook zelf verantwoordelijkheid hebben? Op welke manier?

10. Homogevoelens en verleidingen [24:13]

- Keesjan zegt dat hij ook nu soms nog homoseksuele gevoelens en verleidingen heeft; hij ontkent ze dus niet. Hij kiest ervoor om zulke gevoelens niet te omarmen of te voeden. Kun je omschrijven wat hij daarmee bedoelt?
- Op welke manier kun je van deze 'aanpak' gebruik maken als je met andere verleidingen te maken hebt?

Romeinen 13:13; Kolossenzen 3:1-10

© 2018 www.vernieuwd.com Deze website wil mensen helpen die worstelen met homoseksuele of transgendergevoelens en willen leven in harmonie met God en Zijn openbaring in de Bijbel. Er is een begaanbare weg waarop je tot bloei kunt komen!

Ref: hcz_kk_201812

Gespreksvragen



Homo en christen-zijn Keesjan de Kruijf vertelt

Deze gespreksvragen horen bij de gelijknamige video van vernieuwd.com

 Vernieuwd

Video: Homo en christen-zijn - Keesjan

Videolengte: 29:20 minuten

 Vernieuwd

Voor gespreksleiders: Je doel is niet om zo veel mogelijk vragen door te nemen, maar om samen een open en opbouwend gesprek te voeren op basis van de levenservaring van Keesjan. Kies dus de hoofdstukken, vragen en bijbelteksten uit die het beste bij je groep passen.

1. Even voorstellen... [00:24]

- Wat gebeurde er met het geloof van Keesjan toen hij opgroeide als kind en tiener?
 - Wat betekent het in het leven van een christen om de Heer Jezus te erkennen als Verlosser?
 - Wat staat je in de weg om Jezus te erkennen als Verlosser?
- Johannes 5:24; Efeze 2:8-10*

2. Wat eng: ik ben dus homo! [01:31]

- Waren voor Keesjan zijn homo-gevoelens een keuze?
- Keesjan ervoer in zijn kerkelijke omgeving geen openheid om over zijn homoseksuele gevoelens te vertellen. Waarom voelen mensen met homoseksuele gevoelens zich vaak niet welkom in de kerk?
 - Hoe zou het voor jou voelen om jarenlang met het geheim rond te lopen dat je homoseksuele gevoelens hebt, zoals dat bij Keesjan gebeurde?
 - Wat was het effect van deze eenzame periode op zijn relatie met God? Hoe zou dit effect hebben op jouw relatie met God?



3. Jezus en mijn homo-gevoelens [4:54]

- Waarom is het belangrijk om - net zoals Keesjan dat deed - je seksuele verlangens met God te bespreken?
- Wat kunnen we van Keesjan leren over hoe Jezus naar zijn homo-gevoelens kijkt? Wat heeft dit jou te zeggen?

Psalms 62:8,9; Hebrëeën 4:13

4. Relaties en de druk van buiten [6:21]

- Heb jij wel eens het gevoel dat mensen bepaalde verwachtingen van je hebben? Ervaar jij dit als positief of als negatief, of misschien ook wel allebei? Waarom?
- Tegenwoordig wordt je vaak aangemoedigd te 'experimenteren' om te ontdekken of je op mannen of op vrouwen valt. Wat vind jij daarvan?

Efeze 5:8; Hebrëeën 13:4

5. Uit de kast komen [8:22]

- Als jij homoseksuele gevoelens zou hebben, zou je daarmee dan uit de kast durven komen? Waarom wel/niet?
- Wat zou het voor jou moeilijker of makkelijker maken om uit de kast te komen als je homoseksuele gevoelens zou hebben?

6. Overgave en Jezus volgen [11:41]

- Zou jij, net als Keesjan, bereid zijn om je leven te geven voor Jezus, omdat Hij jouw alles is? Waarom wel/niet?
- Bij 'je leven geven' dacht je misschien aan 'sterven voor Jezus'. Maar het kan ook betekenen dat je de rest van je leven 'aan God geeft' en dus voor Hem wil leven.

Lukas 9:23; Filippenzen 1:21-24

